

# ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ – ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΑ ΤΕΜΠΗ

28 ΦΛΕΒΑΡΗ ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ!

ΚΑΛΕΣΜΑ 10:30 ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ και ΠΟΡΕΙΑ προς το Σύνταγμα 12:00

Στο προδιαγεγραμμένο έγκλημα και τη συγκάλυψη, δικαιοσύνη θα φέρει ο λαός!

Να ανατρέψουμε την αντιλαϊκή, δολοφονική πολιτική τους!

Όχι στις ιδιωτικοποιήσεις - Παιδεία, υγεία, ρεύμα, συγκοινωνίες, αποκλειστικά δημόσια αγαθά για όλο το λαό. **Να φύγει τώρα χωρίς αποζημίωση η HELLENIC TRAIN.**

**Τρία χρόνια από το έγκλημα των Τεμπών**, ζούμε στο πετσί μας την πολιτική της κυβέρνησης της **ΝΔ και του κεφαλαίου** που επιβάλλει μια βαθιά αντιλαϊκή πολιτική και που μας οδηγεί στην ακρίβεια, την φτώχεια, τον μισθό που τελειώνει το 15νήμερο την διάλυση της δημόσιας υγείας, την κατρακύλα της εκπαίδευσης για τα παιδιά μας, την αρπαγή της λαϊκής κατοικίας και περιουσίας από τα κοράκια των funds και των τραπεζών.

Σε κάθε διεκδίκησή μας υψώνεται απέναντί μας ο σιδερένιος φράχτης των ματωμένων πλεονασμάτων, των πολεμικών δαπανών, των απαιτήσεων και των προαπαιτούμενων της ΕΕ.

Αυτό το σύστημα του κέρδους γεννάει τη διαφθορά και τα εγκλήματα όπως των Τεμπών και της Βιολάντας, πρωτοφανείς κλεψιές, όπως του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ζούμε σε ένα κόσμο που τρέχει ασταμάτητα προς τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, την βία των ισχυρών, την λογική του σερίφη, που πάνω από την αξιοπρεπή ζωή, την επιβίωση του πλανήτη και την ίδια την ειρήνη μπαίνουν τα ματωμένα συμφέροντα του κεφαλαίου, των πολυεθνικών, του κέρδους.

Σε μια εποχή όπου η Μεσόγειος και ειδικά το Αιγαίο γίνονται τάφος για εκατοντάδες πρόσφυγες. Οι νεκροί πρόσφυγες της Πύλου και της Χίου είναι θύματα μιας δολοφονικής αντιπροσφυγικής πολιτικής, εμπνευσμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ελληνικές κυβερνήσεις είναι πρωταγωνίστριες στην εφαρμογή της.

**Όμως η κοινωνική οργή παραμένει παρά την κυβερνητική προσπάθεια για συγκάλυψη, συκοφάντηση και καταστολή. Το ίδιο και το παλλαϊκό αίτημα για απόδοση δικαιοσύνης.** Το έγκλημα στα Τέμπη είναι η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι! Είναι συμπύκνωση της πολιτικής που προνοεί να θησαυρίζουν οι λίγοι και ισχυροί, αδιαφορώντας για τις ανάγκες, ακόμα και την ίδια τη ζωή των απλών ανθρώπων.

**Σε αυτό το έδαφος η κυβέρνηση** ετοιμάζει μεγάλης σημασίας συνταγματικές αντιδραστικές αλλαγές (κατάργηση μονιμότητας δημοσίων υπαλλήλων και δυνατότητα μαζικών απολύσεων, περιορισμός δημοκρατικών και συνδικαλιστικών ελευθεριών, κατάργηση του άρθρου 16, νομιμοποίηση της ίδρυσης ιδιωτικών ΑΕΙ). Από την άλλη μεριά η Κοινωνική Συμφωνία (Υπουργείο Εργασίας-ΣΕΒ-ΓΣΕΕ) με την προώθηση των ρυθμίσεων για τις συλλογικές συμβάσεις δίνουν τον τελικό λόγο της διαμόρφωσης του εργατικού μισθού στην κυβέρνηση, αφού αυτός θα καθορίζεται από «αλγόριθμο» ρυθμισμένο με τις επιθυμίες της καθώς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα πρέπει να προσαρμοστούν στις ανάγκες και τις αντοχές της εθνικής τους οικονομίας. Αυτής που δίνει χρήματα για πολεμικούς εξοπλισμούς και απαλλάσσει από κάθε φορολογία τους εφοπλιστές!

Όμως υπάρχει ελπίδα! Υπάρχουν αγώνες όλο το προηγούμενο διάστημα που έθεσαν στο στόχαστρό τους βασικές κυβερνητικές επιλογές. Από τις κλαδικές απεργίες και τους αγώνες (όπως των ναυτεργατών το καλοκαίρι), τον μεγαλειώδη αγώνα των εκπαιδευτικών ενάντια στην αξιολόγηση για την υπεράσπιση της δημόσιας δωρεάν παιδείας, την ηρωική στάση των υγειονομικών στην περίοδο

της πανδημίας, έως τις παλλαϊκές κινητοποιήσεις για τα Τέμπη και την υπεράσπιση του παλαιστινιακού λαού απέναντι στην γενοκτονία του κράτους δολοφόνου.

Οι αγώνες αυτοί πρέπει να διευρυνθούν, να ενωθούν, να κλυδωνίσουν και να ανατρέψουν αυτή τη δολοφονική πολιτική! Με ένα ταξικό εργατικό κίνημα, ενάντια στην κυβέρνηση της ΝΔ και σε κάθε αντεργατική κυβέρνηση, την Ε.Ε., τον ΣΕΒ, υποταγμένο μονάχα στο δίκιο του εργάτη και πουθενά αλλού. **Που θα βάζει απέναντί του τα «ιερά και τα όσια» των κυρίαρχων τάξεων, το κέρδος και την ανταγωνιστικότητα του κεφαλαίου, τις ντιρεκτίβες της ΕΕ και την πολεμική οικονομία.** Ανεξάρτητο από τον υποταγμένο συνδικαλισμό των ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ από κάθε **εργοδοτικό ή κομματικό συμφέρον, που αφήνουν πίσω το κίνημα και τις διεκδικήσεις, που μικραίνουν το μπόι της εργατικής τάξης.**

Με ένα κίνημα που θα παλεύει αιτήματα και στόχους όπως:

- **Να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα στα Τέμπη.** Να τιμωρηθούν οι ένοχοι (φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί) και όσοι συνέργησαν στη συγκάλυψη.
- **Όχι σε ιδιωτικοποιήσεις** Παιδεία, υγεία, ρεύμα, συγκοινωνίες, αποκλειστικά δημόσια αγαθά για όλο το λαό. **Να φύγει τώρα χωρίς αποζημίωση η HELLENIC TRAIN.** Να επιστρέψει τώρα ο σιδηρόδρομος στο δημόσιο, με εργατικό - κοινωνικό έλεγχο. Αγωνιζόμαστε ενάντια στην εμπορευματοποίηση των δημοσίων αγαθών.
- **Ανατροπή της αντιλαϊκής, αντεκπαιδευτικής, δολοφονικής πολιτικής και της κυβέρνησης** που την εφαρμόζει, καθώς και όλων των παραλλαγών αυτής της πολιτικής, με τους αγώνες του κινήματος.
- **Ριζικές αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις, για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με μείωση των κερδών των μεγάλων επιχειρήσεων, κατάργηση όλου του αντεργατικού μνημονιακού πλαισίου.** Μείωση του χρόνου εργασίας
- **Τώρα μέτρα ασφαλείας στους χώρους δουλειάς, που έχουν γίνει κάτεργα εκμετάλλευσης.** Όχι στα εργοδοτικά εγκλήματα, στα μικρά και μεγάλα «Τέμπη», ενάντια στα κέρδη που κάνουν τις ζωές μας αναλώσιμες. Για μόνιμη και σταθερή δουλειά χωρίς εργολαβίες και συνεχόμενες συμβάσεις ορισμένου χρόνου.
- **Για αποκλειστικά δημόσια υγεία, παιδεία, αστικές συγκοινωνίες, με απειθαρχία και σύγκρουση με την πολιτική απελευθέρωσης των αγορών της ΕΕ.** Ακύρωση των ιδιωτικοποιήσεων και επιχειρηματικής λειτουργίας σε Συγκοινωνίες, Παιδεία, Υγεία, Δήμους, Περιβάλλον, Νερό, Ενέργεια, ΑΔΜΗΕ, ΕΛΤΑ κλπ. . Να περάσουν στο δημόσιο οι ιδιωτικοποιημένες εταιρείες.
- **Ενάντια στους πλειστηριασμούς και τα ενοίκια φωτιά.** Για κάθε μικρό και μεγάλο ζήτημα, για κάθε μικρό και μεγάλο πρόβλημα που βασανίζει τον κόσμο της δουλειάς.
- Ένα κίνημα που παλεύει μαζί με όλο τον λαό για **Δικαιοσύνη ενάντια στην χυδαία συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών, της Πύλου και της Χίου.** Για δημοκρατικές ελευθερίες και δικαιώματα και πρώτα από όλα το δικαίωμα στον αγώνα για την κατάργηση του αντιδραστικού αυταρχικού πλαισίου (νόμου Χατζηδάκη, Γεωργιάδη κα) που προσπαθούν να δέσουν χειροπόδαρα την εργατική τάξη.
- Για το **δικαίωμα στην ζωή και την ειρήνη.** Για λεφτά για την παιδεία, την υγεία, την κοινωνική προστασία ενάντια στα μεγάλα συμφέροντα που θέλουν να κάνουν εμάς και τα παιδιά μας κρέας για τα κανόνια τους, για τα κέρδη τους, για τον ανταγωνισμό για την κυριαρχία στον πλανήτη.
- **Να σπάσει κάθε συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ σε στρατιωτικό, διπλωματικό, πολιτικό, πολιτιστικό, οικονομικό και ακαδημαϊκό επίπεδο.** Να μην υπάρξει ανάπτυξη ελληνικού στρατού ούτε καμιά άλλη στρατιωτική εμπλοκή της Ελλάδας στη Γάζα.

**ΚΑΛΕΣΜΑ 10:30 ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ και ΠΟΡΕΙΑ προς το Σύνταγμα 12:00**